

**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**



**ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΕΤΕ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ**

21 ΜΑΪΟΥ 2010

Ο ΣΥΕΤΕ, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της ΕΤΕ προσδοκούν σε ταχύτερες ρύσεις στο ζήτημα της αξιοποίησης των αξιόλογων στελεχών της Τράπεζας, που είχαν άδικα παραγκωνιστεί, υποβαθμιστεί και ηοιδορηθεί, από το «σύστημα εκλεκτών» της προηγούμενης Διοίκησης Αράπογλου.

Το Δίκτυο πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα για τη νέα Διοίκηση γιατί με τη συνολική της πολιτική η προηγούμενη Διοίκηση το ρήμαζε και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πελατείας και στις προσδοκίες όλων μας.

**ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΕΤΕ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ, 21 ΜΑΪΟΥ 2010**

*Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,*

Τους τελευταίους μήνες η χώρα μας βρέθηκε στο στόχαστρο της διεθνούς κερδοσκοπίας και μιας γενικότερης, ενορχηστρωμένης επίθεσης σε βάρος της Ζώνης του Ευρώ.

Σήμερα, σε καθεστώς ασφυκτικής εποπτείας από την Ε.Ε, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, καλούμαστε να ξεπεράσουμε, σωρευμένα διαρθρωτικά προβλήματα. Να ανατάξουμε μια οικονομία καθημαγμένη από αντιαναπτυξιακές πολιτικές. Μια οικονομία, που οι επιθέσεις των κερδοσκόπων, οι αδυναμίες της αρχιτεκτονικής του Ευρώ και τα αντικρουόμενα συμφέροντα των ευρωπαϊών εταίρων μας, την έφεραν στο «παράπευτε» της χρεοκοπίας.

Και ενώ για τις Τράπεζες προβλέπονται, γι' άλλη μια φορά, κατάλληλοι μηχανισμοί ρευστότητας και κάλυψης των όποιων αναγκών τους σε κεφάλαια, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, τα μικρομεσαία νοικοκυριά καλούνται, με δυσβάστακτα και άνισα μέτρα, να επωμισθούν το κύριο βάρος των θυσιών.

Δυστυχώς, οι ίδιες πολιτικές ανοχής και υποταγής στα ανεξέλεγκτα «θέλω» των αγορών, που πυροδότησαν τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, προκρίνονται σήμερα ως μονόδρομος σωτηρίας.

Αυτές οι πολιτικές μας οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης, ανεργί-

ας, κοινωνικής όξυνσης, γενικευμένης υποβάθμισης της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Όταν πλήττονται η πραγματική οικονομία, οι επιχειρήσεις, τα εισοδήματα, η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή, σε ποιές βάσεις θα διατηρήσουμε ένα υγιές και βιώσιμο Πιστωτικό Σύστημα, μια υγιή και βιώσιμη ΕΤΕ;

Αποτελεί, πιστεύω, εξίσου επιτακτική ανάγκη για την Κυβέρνηση, τους εργαζόμενους, τις Τράπεζες και τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, να δρομολογήσουν αποτελεσματικές πολιτικές ανάπτυξης, προστασίας των εισοδημάτων και της απασχόλησης. Πολιτικές πάταξης της παραοικονομίας, της διαφθοράς, της φοροκλοπής και της εισφοροδιαφυγής. Πολιτικές δίκαιης κατανομής των βαρών της κρίσης.

Η χώρα μας έχει δυνατότητες, έχει δυναμικό, έχει πόρους.

Πως όμως αυτά θα αποδώσουν, σε συνθήκες απαξίωσης, αποθάρρυνσης, ανασφάλειας και μείωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της;

Αυτά, δεν τα υποστηρίζω μόνο ως εκπρόσωπος των 11.000 εργαζομένων στην ΕΤΕ, που έχουν μοχθήσει στηρίζοντας τη μέχρι σήμερα θετική πορεία της. Τα υποστηρίζω και ως εκπρόσωπος του ΣΥΕΤΕ και των Ταμείων μας, που έχουν επενδύσει σε 18.246.994 μετοχές της ΕΤΕ, με εμπιστοσύνη στη θετική πορεία και στις προοπτικές της, που όλοι μαζί οικοδομούμε.

Η ΕΤΕ και ο Όμιλός της έχουν εδώ και χρόνια καταξιωθεί στο ρόλο του στηλοβάτη, της ηγέτιδας δύναμης του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, με τη χρηματοδότηση εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Ευτυχώς, πολιτικές της προηγούμενης Διοίκησης που επιχειρήσαν να

αλληλιώσουν τη φυσιογνωμία και την κουλτούρα της Εθνικής Τράπεζας, δεν κατάφεραν να ανακόψουν τη δυναμική της ΕΤΕ και του Ομίλου της.

Αυτό προκύπτει και από τα φετεινά δεδομένα, από τις ανθεκτικές επιδόσεις στα οργανικά αποτελέσματα και την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. Αποτελέσματα που παραμένουν υψηλά και το 2009, παρά την κρίση και παρά τον διπλάσιασμό των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Επισφαλείς απαιτήσεις που δυστυχώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αλόγιστη επεκτατική πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια ως και με την αυξανόμενη δυσπραγία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Η Νέα Διοίκηση δίνει ήδη το δικό της δείγμα γραφής, με θετικά βήματα στον κοινωνικό διάλογο, στη διενέργεια, επιτέλους, προσλήψεων για την ενίσχυση του Δικτύου. Με την πρόσφατη, μάλιστα, πρωτοβουλία της να καταργήσει τις κρυφές χρεώσεις και τα 'ψιλά γράμματα' στις δανειακές συμβάσεις, έδωσε ένα πρώτο και αξιόλογο δείγμα της αναγκαίας κοινωνικής ευθύνης των Τραπεζών, στις εξαιρετικά δύσκολες σημερινές συνθήκες.

Θετική και ουσιαστική πρωτοβουλία αποτελεί για την διασφάλιση των συμφερόντων της τράπεζας και της κοινωνίας η χθεσινή πρωτοβουλία της Διοίκησης να προχωρήσει σε γενναία ρύθμιση των οφειλών των Δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων. Πρωτοβουλία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ίδιας της τράπεζας και της κοινωνίας.

Πιστεύουμε ότι με το ίδιο αίσθημα ευθύνης η νέα Διοίκηση θα πρέπει να κινηθεί στη διασφάλιση και στη διεύρυνση του ηγετικού ρόλου της ΕΤΕ και του Ομίλου της στη σημερινή –σύνθετη και απαιτητική– συγκυρία. Γιατί σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ΕΤΕ οφείλει να είναι στήριγμα για τις Ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, λειτουργώντας ως βασικός αιμοδότης της ανάπτυξης, προς όφελος των εργαζόμενων και των μετόχων, αλλά και των πελατών της, των μικρομεσαίων, των νοικοκυριών, της οικονομίας συνολικότερα.

Ο ΣΥΕΤΕ, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της ΕΤΕ προσδοκούν σε ταχύτερες λύσεις στο ζήτημα της αξιοποίησης των αξιόλογων στελεχών της Τράπεζας, που είχαν άδικα παραγκωνιστεί, υποβαθμιστεί και λησσορευτεί, από το «σύστημα εκλεκτών» της προηγούμενης Διοίκησης Αράπογλου.

Ένα «σύστημα», που είναι καιρός να εκλείψει!

Η Τράπεζα διαθέτει έμπειρα και ικανά στελέχη, που εδώ και χρόνια έχουν αποδείξει την αξία τους.

Είναι προς το συμφέρον της να τα αξιοποιήσει, αντί να καταφεύγει σε 'εισαγόμενες' και σπανίως κατάλληλες επιλογές, που της κοστίζουν πάνω από 20 εκατ. ευρώ ετησίως!

Σε μια περίοδο κρίσης, όπου η περιρρέουσα ατμόσφαιρα ανασφάλειας και αβεβαιότητας οδηγεί στην αποθάρρυνση ακόμα και των καλύτερων, πρέπει να δώσουμε στους συναδέλφους και στα στελέχη μας την αναγνώριση, τη σιγουριά, τα θετικά κίνητρα και την προοπτική, που θα στηρίξουν ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, προς όφελος όλων.

Το Δίκτυο πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα για τη νέα Διοίκηση γιατί με τη συνολική της πολιτική η προηγούμενη Διοίκηση το ρήμαζε και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πελατείας και στις προσδοκίες όλων μας.

Πρέπει να βελτιώσουμε, να διευρύνουμε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Τράπεζας, που είχαν περιοριστεί στο πρόσφατο παρελθόν. Το εκπληκτικό ήταν ότι ενώ η προηγούμενη Διοίκηση περιόριζε το δικαίωμα των εργαζομένων και των στελεχών της στην εκπαίδευση, την ίδια στιγμή έστελνε σε σεμινάρια και συνέδρια στο εξωτερικό Συμβούλους που είχε προσλάβει, υποτίθεται, για τις ειδικές γνώσεις

τους καταβάλλοντας τεράστια ποσά. Η γνώση και η κατάρτιση των εργαζόμενων είναι επένδυση, είναι δύναμη απέναντι στις πολλαπλές προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.

Πρέπει, με εποικοδομητικό διάλογο, να βρούμε λύσεις σε σωρευμένα προβλήματα των συναδέλφων. Λύσεις για την αναγκαία στήριξη του ΤΥΠΕΤ, που έχει σοβαρά ζημιωθεί και από τις «εθελοούσιες» της προηγούμενης Διοίκησης και από την πρόσφατη και άδικη περικοπή των συντάξεων. Μόνο η περικοπή των συντάξεων στερεί έσοδα από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ύψους € 1.300.000 το χρόνο. Λύσεις για τα μικρά, τα καθημερινά, αλλά και για μεγάλα προβλήματα του κλάδου και των συναδέλφων.

Εμείς, ως εκπρόσωποι των εργαζομένων και ως μέτοχοι της ΕΤΕ, είμαστε ενεργά παρόντες και ανοικτοί στο διάλογο για τη διασφάλιση των κοινών μας στόχων.

Για μια ΕΤΕ ισχυρή, αποτελεσματική και κοινωνικά ωφέλιμη, που δεν ξεχνά τις εθνικές της ρίζες και το ρόλο της στην εθνική οικονομία. Μια ΕΤΕ η οποία στηρίζει ενεργά την έξοδο της χώρας μας από την κρίση, χωρίς να ενδώσει σε εμπρηστικές «συνταγές» απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και υποβάθμισης του πολυτιμότερου πόρου της: των εργαζόμενων και των στελεχών της!

Πρέπει, με εποικοδομητικό διάλογο, να βρούμε λύσεις σε σωρευμένα προβλήματα των συναδέλφων. Λύσεις για την αναγκαία στήριξη του ΤΥΠΕΤ, που έχει σοβαρά ζημιωθεί και από τις «εθελούσιες» της προηγούμενης Διοίκησης και από την πρόσφατη και άδικη περικοπή των συντάξεων. Μόνο η περικοπή των συντάξεων στερεί έσοδα από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ύψους € 1.300.000 το χρόνο. Λύσεις για τα μικρά, τα καθημερινά, αλλά και για μεγάλα προβλήματα του κλάδου και των συναδέλφων.

Για μια ΕΤΕ ισχυρή, αποτελεσματική και κοινωνικά ωφέλιμη, που δεν ξεχνά τις εθνικές της ρίζες και το ρόλο της στην εθνική οικονομία. Μια ΕΤΕ η οποία στηρίζει ενεργά την έξοδο της χώρας μας από την κρίση, χωρίς να ενδώσει σε εμπρηστικές «συνταγές» απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και υποβάθμισης του πολυτιμότερου πόρου της: των εργαζόμενων και των στελεχών της!

Ο σύλλογός μας
η δύναμή μας!