

Γαύδος (πεζοπορική)

Πολλές φορές αναρωτήθηκα, γιατί άνθρωποι τόσο ετερόκλητοι μεταξύ τους επιστρέφουν χρόνια τώρα στη Γαύδο με τέτοια επιμονή. Δεν είναι μόνον νέοι που πιθανόν συναντούν εκεί συνθήκες απόλυτης ανεξαρτησίας. Συνάντησα οικογενειάρχες που κάποτε ήρθαν σαν ζευγάρι και τώρα συνεχίζουν να φέρνουν κάθε χρόνο τα παιδιά τους. Γνώρισα μεσήλικες, τραπεζικούς, δημοσίους υπαλλήλους, καθηγητές, δασκάλους, ξένους διαφόρων ηλικιών. Ποιο είναι λοιπόν το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των ανθρώπων; Μα πιστεύω η αμόλυπτη φύση της Γαύδου, οι εξαίσιες παραλίες, ο απίστευτος έναστρος ουρανός, αυτή η αίσθηση της «επιστροφής στις ρίζες» που τόσο λείπει από τον σύγχρονο άνθρωπο.

Όλοι αυτοί οι «εραστές της Γαύδου» έρχονται εδώ ανεπιτήδευτα, με τα πιο απλά τους ρούχα, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε οικονομικό ή πνευματικό τους επίπεδο,

Κολυμπούν, βαδίζουν, τρώνε φρέσκο ψάρι, πίνουν κρασί και τσικουδιά και οι πιο πολλοί, τον άλλο χρόνο ξαναβρίσκονται.

Ένας από τους «αναχωρητές» της Γαύδου- τρία χρόνια τώρα- μας κάλεσε ένα βράδυ στην καβάντζα του. Ανάψαμε μια αγκαλιά ξερούς κέδρους, μοσχοβόλησε ο τόπος.

Ρίξαμε φρέσκα ψάρια στη φωτιά, απομείναμε ώρα πολλή μέσα στη νύχτα να συζητάμε για τη ζωή και τους ανθρώπους.

Το τελευταίο βράδυ ο Νίκος ήταν μελαγχολικός δεν πίστευε πως φεύγαμε την άλλη μέρα, ευχόταν να βγει καιρός, να μην έρθει το καράβι. Έπινε τη μια τσικουδιά πάνω στην άλλη, ώσπου ευθύμησε στο τέλος.

Πριν μπούμε την άλλη μέρα στο καράβι αγκαλιαστήκαμε σφιχτά, προλάβαμε ευτυχώς έγκαιρα να χωριστούμε πριν μας πάρουν οι συναισθηματισμοί.

Μια κοπέλα αποχαιρετούσε απ' το μώλο την παρέα της που έφευγε δεν μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυά της. Κι ύστερα πήρε φόρα και βούτηξε με τα ρούχα στα νερά της Καραβέ.

Μα ήταν πια αργά η «Σοφία Ρ.» ήταν κιόλας μακριά...

Αυτά έγραφε ο Θεόφιλος Μπασγιουράκης, πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ. Από τότε τίποτα ή σχεδόν τίποτα, ευτυχώς, δεν άλλαξε σ' αυτό τον υπέροχο τόπο.

Η Γαύδος, το νησί της Καλυψούς και της λησμονιάς το νοτιότερο ψίχουλο της ελληνικής γής αλλά και της Ευρώπης, συνεχίζει να λούζεται μέσα στο καυτό φως τριγυρισμένη από το απέραντο γαλάζιο του Λυβικού.

Σ' αυτό το νησί θα αποχαιρέτισουμε το καλοκαίρι του '12 με πεζοπορίες στα μονοπάτια και στις αμμοθίνες των κεδρόδασων αλλά και με πολλές δροσερές βουτιές στις ομορφότερες αμμουδιές της Μεσογείου.

Πρόγραμμα

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου -Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

κι αν υπάρξει συμμετοχή περισσότερων των 25
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου – Τρίτη 2 Οκτωβρίου (τα νερά εκεί είναι
ακόμα ζεστά)

Αναχώρηση από τον Πειραιά στις 9:00 μ.μ. της Πέμπτης.

Άφιξη στη Σούδα στις 5:30 το πρωί της Παρασκευής.

Πρωινή βόλτα στη παλιά πόλη και το ενετικό λιμάνι των Χανίων και
στις 9:00 π.μ. αναχώρηση για τα Σφακιά. Από τα Σφακιά θα
αναχωρήσουμε στις 11:30 π.μ. με το τοπικό πλοίο και θα φτάσουμε
στη Γαύδο στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής.

Οι διανυκτερεύσεις θα γίνουν στο **Σαρακήνικο**.

Στις 3 μέρες παραμονής μας στο νησί, θα περπατήσουμε και θα
κολυμπήσουμε στις βορινές και δυτικές αμμώδεις παραλίες του
νησιού : **Αη Γιάννης-Μπλέ αμμουδιά – Λαβρακάς** και **Ποταμός**,
θα ακολουθήσουμε τη πεζοπορική διαδρομή **Βατσιανά - Τρυπητή**
(το νοτιότερο ακρωτήριο της Ευρώπης – **Κόρφο**(περίπου 3 ώρες
χωρίς τις στάσεις) και την πεζοπορική διαδρομή **Αμπελος –**
Καστρί(μέσα στο όμορφο πευκόδασος) και **Καστρί –**
Σαρακήνικο(περίπου 3 ώρες χωρίς τις στάσεις)

Συνολικά οι πεζοπορίες στο νησί καλύπτουν περίπου 18 χιλιόμετρα.

Αναχώρηση από τη Γαύδο τη Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι. Άφιξη στα
Σφακιά στις 4:30 μ.μ. και αναχώρηση με το πούλμαν για την
περιοχή του Ακρωτηρίου με επίσκεψη στην ιστορική μονή των
Τζαγκαρόλων. Αναχώρηση από τη Σούδα στις 9 το βράδυ και άφιξη
στον Πειραιά στις 5:30 το πρωί της Τρίτης.

Οι τιμές κυμαίνονται από 150 μέχρι 220 € και περιλαμβάνουν :

το πλοίο Πειραιά – Σούδα – Πειραιά, το πούλμαν για τις μετακινήσεις
στην Κρήτη, το πλοίο Σφακιά – Γαύδο – Σφακιά και 3
διανυκτερεύσεις χωρίς πρωινό στη Γαύδο.

Αναλυτικά :

Σε τουριστική θέση και απλό δωμάτιο 150 €

Σε τουριστική θέση και δωμάτιο με κουζινάκι 160 €

Σε τετράκλινη καμπίνα και απλό δωμάτιο 180 €

Σε τετράκλινη καμπίνα και δωμάτιο με κουζινάκι 190 €

Σε δίκλινη καμπίνα και απλό δωμάτιο 210 €

Σε δίκλινη καμπίνα και δωμάτιο με κουζινάκι 220 €

Απαραίτητα : ελαφρά παπούτσια πεζοπορίας ή αθλητικά, σακίδιο,
ψάθα, φακός.

► Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3349929 (19929)
Κ. Ζαρόκωστας και 210-3349927 (19927) Β. Βελέντζα. Ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.syete.gr, Αριθμός λογαριασμού 040-480005-27.

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ