

Πολιτιστικές διαδρομές

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος 2009

Συνεχίζουμε την έρευνα και την καταγραφή της *άγνωστης Ελλάδας*, με ταξίδια γι αυτούς που αναζητούν το αυθεντικό, ... γι αυτούς που δεν θέλουν να είναι ταμπουρωμένοι στις πόλεις αποξενωμένοι από το φυσικό περιβάλλον, ... γι αυτούς που δεν θέλουν να μεταφέρουν τις ανέσεις και τη μαλθακότητα της πόλης, στο ύπαιθρο.

Δεν είναι αλήθεια πως οι Έλληνες έχουνε πάψει να περπατάνε. Βέβαια ο σημερινός τρόπος ζωής, μας έχει κάπως βαρύνει με έγνοιες, στόχους και κιλά. Μας έχει αποξενώσει από τις φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος και μας έχει φορέσει μια βαριά αστική πανοπλία, που τουλάχιστον μέσα στη φύση αποδεικνύεται διάτρητη μέχρι τελείως άχρηστη.

Όμως τα πόδια δεν γίνανε για να πατάνε μόνο πετάλ, αλλά για να βαδίζουν.

Ας τα βάλουμε λοιπόν να κάνουν τη δουλειά τους για να δούμε, να μυρίσουμε, ν' ακούσουμε, ν' αγγίξουμε και να γευθούμε ότι απλόχερα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, μας δίνει η φύση, πριν να είναι αργά τόσο για εμάς όσο και για εκείνη.

Φωκιανό-Πηγάδι-Πελετά-Πούλιθρα.

Παρ-Σαβ-Κυριακή 25-26-27 Σεπτεμβρίου.

Μια γνωριμία με τη νοτιότατη γωνιά της Αρκαδίας, μέσα από πεζοπορικές διαδρομές σε πανάρχαιους δρόμους και σε παραλιακά μονοπάτια.

Πρόγραμμα: Αναχώρηση την Παρασκευή 4:15' μ.μ. από την πλατεία Καραϊσκάκη για τα Πούλιθρα.

Το Σάββατο με το πούλμαν θα επισκεφθούμε το Λεωνίδιο και από το Πηγάδι με τα πόδια θα κατηφορίσουμε στον Αϊ Γιώργη (πεζ. 2 ωρ.). Μπάνιο στις όμορφες παραλίες Ίγκρέσι και 'Αβδελα.

Επιστροφή στο ξενοδοχείο στα Πούλιθρα το μεσημέρι (πεζ. 30 λ.). Αργά το απόγευμα θα περπατήσουμε 45 λ. σε πολύ μικρό τμήμα του αρχαίου δρόμου που συνέδεε την αρχαία Σπάρτη με την Πολίχνη (σημερινά παραλιακά Πούλιθρα).

Την Κυριακή θα επισκεφθούμε τα Πελετά, το από χρόνια ερειπωμένο Λογγάρι-Ρουπακίο και θα περπατήσουμε το 1/3 του παλιού μουλαρόδρομου από το Πηγάδι προς τον όρμο του Φωκιανού (πεζ. 1ωρ.). Παραμονή για μπάνιο και φαγητό στην όμορφη παραλία του Φωκιανού και της γειτονικής Ελίτσας, και αναχώρηση γύρω στις 3 μ.μ. για την Αθήνα, με ενδιάμεσες μικρές στάσεις.

Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας (όχι αθλητικά), σακίδιο, μαγιό, ψάθα και αδιάβροχο.

Η τιμή των 105 € περιλαμβάνει το πούλμαν, 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό στα Πούλιθρα και χάρτες με σχετικό ξεναγητικό υλικό.

Αμοργός (πεζοπορική).

Παρ-Σαβ-Κυρ-Δευτ-Τρίτη 9-10-11-12-13 Οκτωβρίου.

Αναχώρηση την Παρασκευή 17:30 μ.μ. από τον Πειραιά για την Αιγιάλη Αμοργού.

Το Σάββατο θα γνωρίσουμε την Πάνω Μεριά του νησιού. Αιγιάλη-Λαγκάδα-Στρούμπος-Παναγιά Επανοχωριανή -Θολάρια-Λακκί-Αιγιάλη (πεζ.3 ωρ. χωρίς τις στάσεις.)

Την Κυριακή θα επισκεφθούμε την πανέμορφη Χώρα και θα περπατήσουμε προς το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας και από εκεί μέχρι την Αιγιάλη. Με τη διαδρομή αυτή (πεζ. 5:30ωρ. χωρίς τις στάσεις) θα γνωρίσουμε ολόκληρο το κεντρικό τμήμα του νησιού.

Τη Δευτέρα θα περπατήσουμε από τα Κατάπολα προς τις αρχαίες πόλεις της Μινώας και της Αρκεσίνης με κατάληξη το χωριό Βρούτση. (πεζ. 5 ωρ. χωρίς τις στάσεις.).Το απόγευμα, με το πούλμαν θα γνωρίσουμε την Κάτω Μεριά (Αρκεσίνη-Κολοφάνα-Αγ.Παρασκευή) και το βράδυ θα επιστρέψουμε στην Αιγιάλη.

Την Τρίτη αναχώρηση για τον Πειραιά στις 6:50 το πρωί.

Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας (όχι αθλητικά), σακίδιο, μαγιό, ψάθα, αδιάβροχο, παγούρι και καλή φυσική κατάσταση.

Η τιμή των 103 € περιλαμβάνει τα πλοία, 4 διανυκτερεύσεις χωρίς πρωινό στην Αιγιάλη και το έντυπο υλικό. Τα έξοδα μετακίνησης μέσα στο νησί (γύρω στα 15€) θα καταβληθούν επιτόπου.

Στις αρχαίες οδούς των Δελφών - Κορύκειον Άντρο.

Σάββατο- Κυριακή 17-18 Οκτωβρίου.

Αναχώρηση το Σάββατο στις 7:30 π.μ. από την πλ. Καραϊσκάκη για το ιστορικό **Μοναστήρι του Οσίου Λουκά**. Από τη Δεσφίνα θα περπατήσουμε στην παλιά διαδρομή «Κόχραν»μέχρι το ποταμάκι του Πλειστού και το χωριό Χρισσό (πεζ. 3 ωρ.). Το φαγητό εδάφους θα γίνει σε κάποιο «μπαλκόνι» της διαδρομής. Αργά το απόγευμα μετάβαση με το πούλμαν στους Δελφούς.

Την Κυριακή το πρωί θα ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και στις 10:30 π.μ. αναχώρηση για τα Καλύβια της Αράχωβας. Περπάτημα 2,5 χλμ. σε δασικό δρόμο μέχρι το **Κορύκειον Άντρο**, τόπο λατρείας του Θεού Πανός και μέσω δασικού μονοπατιού και της αρχαίας **Κακόσκαλας** θα κατηφορίσουμε στους Δελφούς (πεζ. 3 ωρ.). Φαγητό στις 4 μ.μ. και αναχώρηση για την Αθήνα.

Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας (όχι αθλητικά), σακίδιο, ψάθα, αδιάβροχο και φαγητό για το πικ - νικ του Σαββάτου.

Η τιμή των 58 € περιλαμβάνει το πούλμαν, τη διανυκτέρευση με πρωινό, την ξενάγηση στους Δελφούς και το σχετικό ταξιδιωτικό έντυπο υλικό.

Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3210661-2 και 19594.

Β. Βελέντζα, Κ. Ζαρόκωστας. **Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.syete.gr**

Αριθμός λογαριασμού 040-480005-27.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.